



Mannenconferenties 2022

- Verplaatsen Mannenconferentie 2022 -

Beste Broeder,

Dilemma's, keuzes maken, nog eens wikken en wegen en tegen het Licht houden. Dat zijn de afgelopen vergaderingen de hoofdactiviteiten geweest. Het ging in ieder geval over hetzelfde thema: Laten we de conferenties doorgaan in januari en februari a.s. en waarom wel of waarom niet. Wat ik in deze soms heftige discussie echt waardeer aan mijn medebestuurders is, dat we stevig discussiëren en het niet altijd eens zijn, maar dat we met elkaar waken voor de eenheid die we hebben in Jezus Christus.

Het gaat ons dan ook niet om wel of niet gevaccineerd zijn. Het gaat erom of we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor alle mannen die op de conferentie komen. Dat we kunnen blijven staan in de eenheid die we in de conferenties zo belangrijk vinden. Daar mag iedereen welkom zijn.

We moeten ook reëel zijn. De coronacijfers stijgen en er komen beperkende maatregelen. Dat zal voorlopig niet minder worden. Daarom hebben we met de bedrijfsleiding van locatie Landgoed Zonheuvel en met de sprekers de mogelijkheden besproken. We komen tot het besluit de conferentie te verplaatsen.

De nieuwe data zijn:

- Conferentie 1 – **vrijdag 6 en zaterdag 7 mei 2022**
- Conferentie 2 – **vrijdag 1 en zaterdag 2 juli 2022**



We zijn met gemengde gevoelens dankbaar voor deze nieuwe mogelijkheden. Het leven draait niet om het wel of niet doorgaan van een conferentie. Het draait ook niet om omstandigheden van o.a. een virus met alle angsten, zorgen en vragen. Het gaat in alles om de eer en glorie van onze God!

De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Deuteronomium 31:8

Ik kijk uit naar een tijd waar we elkaar weer kunnen omhelzen en dat we niet meer met beperkingen te maken hebben. En nog meer kijk ik uit naar een tijd waarin we samen verlost zullen zijn van alle beperkingen van zonde, ziekte en dood. Een altijd durende tijd in aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben we niet nodig, want God, de Heer, zal ons licht zijn. En wij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Dat zegt dus niet, dat we niet door een dal van duisternis moeten gaan in deze wereld en dat de omstandigheden niet zwaar zijn. Maar de HEER gaat voor je uit!

Laten we ook de kansen zien. In deze duistere tijden kunnen we een licht in de wereld zijn. Niet door te verdelen, maar door te verbinden. Niet door te veroordelen, maar door lief te hebben.

Ik wens je toe, dat je onder de zegen van God en gevuld met Zijn Geest het verschil kunt maken. Dat je degene die op je pad komt, troost, bemoedigt en vrede brengt namens de Vredevorst en Koning der Koningen. Het ga je goed!

In Christus verbonden,
Ook namens bestuur Stichting Verdieping – Mannenconferentie lunteren

Johan van der Made

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. 2 Korintiërs 1:3-4